



Skandinaviske campingpladser

København • Oslo • Helsinki • Stockholm • Mariehamn



Hans Duggen er en berejst og erfaren campist, som igen har været på en langtur. Denne gang har han, sammen med sine kone Ruth, hængt en Hobby efter bilen for at teste den gennem de nordiske lande. Turen er planlagt i samarbejde med PJ Caravan, Isabella og Campingferie.dk som alle ser frem til at læse om de erfaringer som Hans har samlet sammen på turen. Samtidig har Ruth lavet en del videosekvenser, som vises på PJ-Caravans hjemmeside. www.pj-caravan.dk

Du kan ligeledes læse Hans Duggens test af vognen efter den 9541 km lange campingtur. Denne tur var kun en del af den lange test af Hobby 450 UF, idet der forud og efterfølgende har været testture til Paris og 2 Margueritruter, samt naturligvis en del besøg på danske campingpladser. Alt i alt blev Hobby'en testet i ca. 20.000 km, vel at mærke på en måde, der langt går ud over hvad en campingvogn normalt udsættes for, idet Hobby har været interesseret i at finde frem til forbedringer ud fra en (skrap) forbrugers erfaringer.

København

Tekst & foto: Hans Duggen

FDM's plads Tangloppen

Har vi besøgt i mange år. Ikke fordi det sanitære er bedre end andetsteds, men udelukkende fordi man har den mest pragtfulde udsigt over lystbådehavnen og dens livlige og kulørte liv. Her svømmer ænder og svaner om kap med utallige vandsportsfolk. I baggrunden skuer kunstmuseet Arken over til os med sin avantgardistiske arkitektur. Nu vil jeg ikke tage glæderne på forhånd, men må alligevel sige at denne udsigt og beliggenhed er den bedste af de 5 pladser, som vi skal besøge.

De sanitære indretninger er ikke umoderne, men bærer efterhånden præg af noget slitage, som FDM nok kunne være lidt opmærksom på. Ellers er der gode baderum, (opvaske) køkken, TV-stue, fine hytter og godt græsunderlag tiltrods for den store belastning sommeren igennem. Til sidst vil jeg fremhæve den hyggelige, næsten familiære betjening fra værternes side. Det er bestemt usædvanlig fra en storbyplads. Der er 1 km til 1.kl. badestrand.

DCU-Absalon Camping

Denne plads foretrækker vi at besøge om vinteren. Af naturlige årsager, for pladsen er den eneste i København, der har åbent om vinteren og tillige modtager CampingCheques. Denne gang bruger vi dog pladsen som udgangspunkt for vores tur til de skandinaviske hovedstæder. Nye værter har bragt nye tilstande på pladsen - til det bedre, må jeg nok sige!

Servicehusene fremtræder lyse og venlige. Indretningen er ikke overdådig, men funktionel. Hvad der angår legeredskaber til børnene, så er det dog ikke optimalt. Det virker forældet, nedslidt og ikke i overensstemmelse med moderne pædagogik.



Tangloppen med Arken i baggrunden.



Godt er derimod de mange indhegninger med plads til 4-8 campingvogne i hver. De høje træer og buske giver indtryk af mere natur, end der er. De dæmper den evige brummen af storby og også støjen fra flyvemaskiner overdøves i stor grad af bladenes naturlige raslen.

Kunstmuseet "Arken" ligger lige overfor Tangloppen.

Seværdigheder i København:

Amalienborg, vagtafløsning kl. 12.

Tycho Brahe Planetarium med Imax biograf. Alle dage 10,30 - 21,30.

Tivoli. Åben 15.april - 25.sept.

Zoo - Søndermarken. Kl. 9 - 17.

Frihedsmuseet. kl. 10 - 17.

Experimentarium. Kl. 9,30 - 17 (11 - 17.)

Nationalmuseet. Kl. 10 - 17, ej mandag.

Statens Museum for Kunst. Kl. 10 - 17.
Onsdage gratis. Mandag lukket.

Arbejdermuseet. kl.10-16.

Christiansborg. Omvisninger hver time
kl. 10 - 15 efter anmeldelse.

Dyrehaven. Altid åben.

Rosenborg Slot. kl. 10-16.

Thorvaldsens Museum. kl. 10 - 17.
Mandag lukket.

Botanisk Have. kl. 8,30-18. Gratis.

Amaliehaven. Altid åben. Gratis.

Tøjhusmuseet. kl. 12 - 16.

Campingpladser:

Tangloppen
Tangloppen 2
2635 Ishøj
Tlf.: 43540767
Helårsåbent

DCU Camping Absalon
Korsdalsvej 132
2610 Rødovre
Tlf.: 36410600
Helårsåbent



Oslo

Ekeberg Camping

Nærmer man sig Oslo, er man spændt, på hvordan man mon finder campingpladsen. Men der er ikke noget at være nervøs for. Uanset om man kommer ad E6 eller E18, er der god skiltning til begge pladser, nemlig Bogstad og Ekeberg. Vi beslutter os for den nærmeste, da vi kommer fra syd. Det er Ekeberg. Bare følg skiltningen fra motorvejen, så er man der. Pladsen ligger højt op over Oslo og udsigten er fantastisk. Det må man også have følt i stenalderen, thi midt på pladsen er der pladseret en stor sten med helleristninger. Stenen var omkranset af en beskyttende ring af sten, der beskyttede det fredede mindesmærke. Trods skiltning havde campister forsøgt at bruge stenen som underlag for et bål.



Ekeberg Camping, Oslo.

Men her vil jeg til gengæld straks slutte med superlativerne. Der skal betales forud og prisen er skyhøj. Der skulle være plads til 700 enheder. Det tror jeg såmænd gerne, men at der kun er plads til 100 el-tilslutninger er der-

imod for dårligt. Der var ikke flere stikkontakter til os. Nå, så sparede vi på den måde de 40 kr. for el, det var dyrt nok med 210 for en campingvogn. Det sanitære var heller ikke noget at prale af. Kun 1 sani-bygning på hele den store plads og hverken den tekniske standard eller komforten retfærdiggjorde den høje pris. Javel, brusebadet virkede; men dele af toiletter og kabiner virkede nedslidte og trængte til reparation og der var sjusket og rodet omkring bygningerne. Men det er øjensynlig attraktivt at bo der og der er også kun 2,5 km til centrum og bussen går lige fra døren. Her får man straks endnu et prischock: 64 kr. pr. person for en returbillet for så kort en strækning. Næste dag tog vi bilen, vi var så heldige at det var week-end og kunne derfor nemt få parkeringsplads. Man har tit sagt, at Oslo var en lille hovedstad i europæisk sammenhæng. Ikke desto mindre måtte vi tage en dag mere end de planlagte 2 for at komme rundt til blot de væsentligste seværdigheder. Man kunne godt få et Oslo-card, der dækkede seværdighedsbesøg, men vi regnede ud at det ikke kunne betale sig i det tidsrum vi ville være i byen.



Byparken, Oslo.

Bogstad Camping

Bogstad Camping har samme prisniveau, men der er lidt længere buskørsel. Til gengæld erindrer jeg et bedre udstyr og hyggeligere omgivelser. Denne plads har åbent hele året og er altså også tilgængelig for vintercampister.



Seværdigheder i Oslo:

Vigelandsparken, gratis adgang.

Vigelandsmuseet, Nobelsgt. 32, 0268 Oslo. Kl. 12 - 16.

Karl Johan Gate. (strøget)

Kon Tiki Museet. kl. 10.30 - 16.

Akershus Slott. kl. 10 - 16, 2. maj - 15. septemper. kl. 10 - 16.

Fram Polar Museum. kl. 9 - 18,45. Sejl fra havnen.

Tryvannstårnet. kl. 10 - 17
Kongeveien 5. 0787 Oslo

Kongeslottet.

Kan besøges efter forudgående billetkøb på billetservice. no hhv. et turistkontor.

Oslo Domkirke.

Karl Johansgt. 11, 0154 Oslo
Bemærk: Lukker kl. 16.

Oslo Rådhus. kl. 9-16. Gratis adgang.

Holmenkollen Ski museum
og Turistsenter. kl. 8.30 - 20,30.

Campingpladser:

Ekeberg Camping
Ekebergveien 65,
1181 Oslo.

Kun sæsonåben fra medio maj til sep.
Tlf. (+47) 2219 8568

Bogstad Camping
Ankerveien 117, 0757 Oslo.
Tlf. (+47) 2251 0800
Helårsåbent

Oslo Fjordcamping
Ljansbruksveien 1, 1250 Oslo.
Tlf. 2275 2055

Helsinki

Espoo Camping Oittaa

Pladsen ligger 3 km nord for ringvej 2, 21 km vest for Helsinki. En af forstæderne hedder så Espoo, men selve camping-pladsen ligger ude på landet ved landsbyen Oittaa. Her er der et badeland, en badesø og masser af smuk natur. Det er en relativ stor plads, men virker bestemt ikke overbefolket. Måske fordi den er inddelt i 3 større områder. Et til teltcampister, en åben mark til alle og et område, som var inddelt i parceller. Hver parcel består af et stykke grusvej og en strimmel græs. Meget praktisk. Det var selvfølgelig planen så det for en gangs skyld ikke var nødvendigt at bruge kiler. Især autocamperne var glade for dette, men det er jo også sådan at i Finland skal ALLE ind på en campingplads, når der skal soves.

Roser med torne!

Indtil nu altså kun ros til pladsen, men roser har altså torne. De er endda ganske kraftige og store her på pladsen: servicebygningerne. Byggestandard, rengøring og vedligeholdelse var simpelthen under al kritik. Jeg fatter ikke, at en velbesøgt plads ved en storby kan tillade sig denne "luksus". Det kunne de så måske heller ikke, for en anden plads (se oversigten) så langt mere tiltalende ud ved et lille orienterende besøg. Til gengæld var det billigere her og vi fik endda en klækkelig rabat på vores skandinaviske campingpas. Jeg ved da også godt, at der ved enhver vare er en sammenhæng mellem pris og kvalitet - men så meget billigere var det jo ikke. Man kan køre i bus fra campingpladsen til Helsinki centrum, den kører jævnligt. Men da vi igen var heldige med at komme til en storby op til en week-end, foretrak vi at tage bilen.



Aftenstemning Espoo camping.



Domkirken i Helsinki.

Det var ikke svært og det var nemt at finde (gratis) parkeringspladser, hvis man er indstillet på at gå 5-10 minutter.

Rastila Camping

Rastila Camping i byens østlige ende er noget dyrere, har restaurant og er i nærheden af skærgårdsnaturen. Tillige har pladsen åben hele året rundt. Alle 165 caravan/autocamper pladser har el-tilslutning og servicebygninger er up-to-date. Det hele er som sagt noget dyrere, men man er også nærmere byens smukke hjerte. Pladsen har vistnok nogen tilknytning til en idrætsforening. Der gives 1-3 Euro rabat for indehavere af det Skandinaviske Campingpas. (DCU og BTN's standardpas).

Seværdigheder i Helsinki:

Suomenlinna/Sveaborg.
Afsejling fra havnen.

Nuuksio Nationalpark i Espoo.

Domkirken og Domkirkepladsen.

Uspenskij Katedralen,
russisk Ortodoks kirke.

Högholmens zoologiske have.

Markedet på havnen.

Finnlandia Hall, Mannerheimintie 13 e
00100 Helsinki

Campingpladser:

Espoo
Camping Oittaa
Kunnarlantie
02740 Espoo
Tlf. (+358) (0)9 863 2585
Åben 17.5.-4.9. 2005

Rastila Camping
Helsingfors stads idrottsverk
PB 4800, Paavo Nurmis
Gränd 1 C, 00099 Helsinki.
Tlf. (+358) (0)9 310 8771,
Helårsåbent.



Sibelius Monumentet, Helsinki.

Stockholm

Bredäng Camping

Du kommer til pladsen ved at køre fra motorvejen ca. 15 km syd for Stockholm, frakørsel Bredäng og følge nem skiltning til pladsen. Det er en rigtig storbys campingplads med stor gennemgangstrafik. Den er meget ucharmerende. Alle caravans og autocampere er linet op på flisestrimler og der er ingen grøn adskillelse mellem parcellerne. Og man står uhyggelig tæt! Hygge er et ukendt begreb. Teltcampister har det faktisk hyggeligere, der er i det mindste mere græs at holde sig til. Prisen er også høj med over 200 Sv.kr. (ca. 170 danske) plus 35 i el-afgift. Men inklusive brusebad. Altså på linie med København og Oslo. Men uden Københavns hygge og grønne områder. Omgivelserne med udsigt til en række højhuse tæt



på pladsen er heller ikke særlig tiltrækkende. Men hvad finder man sig ikke i, når man skal/vil besøge en hovedstad?! Man skal ned igennem skoven, hvor der er pæne vandrestier ned til Mälaren. Her er der også anløbsbro for båden til Drottningholm og Rådhuset i Centrum. Udsigten er flot hernede ved vandet og man fornemmer overhovedet ikke byens nærhed. Jeg vil ikke anbefale



Bredäng Camping

at tage bilen til centrum. Stockholm er tætpakket af biler og det er umuligt at finde egnede p-pladser. Og hvis det lykkes, så er det dyrt. Det tager kun 5-10 min at gå til Bredäng station og derfra 20 min med T-banen til Gamla Stan. Sani-husene ligger central på pladsen (den er jo stor) og her er kvaliteten helt up-to-date.

Ängby Camping

Noget lignende kan siges om Ängby Camping, som vi har besøgt ved en tidligere lejlighed. Dog var for nogle år siden det sanitære af mindre standard, men det kan være rettet nu. Også her kan man sejle med båd ind til centrum. Her er der om sommeren adgang til badestrand med vandrukschebane og der er også internetcafé for dem, der ikke kan undvære den lille blå skærm. Afstand til centrum er 20 km, der kører bus fra campingpladsen og der er heller ikke langt til T-bane station.

Gålö Camping

Næste gang jeg kommer til Stockholm vil jeg dog være på Gålö Camping, som også er anbefalet mig fra medcampister. Her er man i skærgården og i rolige naturomgivelser - men rejsetiden med tog er på 50 min. hver vej. Det vil jeg godt "betale" for at få flere campingglæder.



Seværdigheder i Stockholm:

Drottningholm Slot.
kl. 10 - 16.30.

Nationalmuseum. kl. 11 - 17.

Djurgården rundt med mange attraktioner bl.a. Vasamuseet.

Gamla Stans kvarterer.

Ekoparken-nationaltadspark

Stadshuset.

Cykeltur (9 km) Kungsholmen rundt.

Havnefronterne og kanaler.

Sergels Torg.

Storkyrkan (ved slottet)

Skansen.

Gröna Lund (Tivolipark).

Cosmonova, Imax-bio og planetarium.

Campingpladser:

Bredäng Camping ***
Stora Sällskapetsväg
127 31 Skärholmen
Kun sæsonåbent

Ängby Camping
Blackebergsvägen 24, 168 50 Bromma
Tlf. (+46) 08-37 04 20
Pladsen er åben hele året.

Gålö Camping
Pl 1560 Skälåker, 136 91 Haninge
Tlf. (+46) 08-500 331 56
Helårs åbent.

Mariehamn

Gröna Uddens Camping

Pladsen ligger lige syd for byens strandpromenade og den ligger rigtig flot ud mod en bugt med dejlig blå vand, masser af lystfartøjer og dejlig skov mellem pladsen og byen at promenerer i. I nærheden ligger også nogle holme med cafeteria og en lille dyrepark. Der er gangbroer over til holmene. Terrænet på pladsen er noget ujævnt de fleste steder, men der kommer også flest teltcampister her på pladsen. Det er nemlig meget populært at cykle på Åland. Der er gode auto-camper- og caravanpladser bagerst i området, men der er lidt langt til sani-bygningen. Som man ser på billedet er denne, såvel som receptionen meget smukt udført og også det indvendige er af første klasses standard og tip-top moderne. Gröna Udden er byens eneste campingplads, der findes dog andre på øerne. Det vil jeg komme tilbage til i en senere artikel. Det er ikke nødvendigt med offentlig transport, idet det er nemt at parkere gratis i Mariehamn, hvis ikke man foretrækker at gå ind til centrum (2 km). Der er heller ikke langt til Ålands største attraktion: de lyserøde klipper. Trods kvaliteterne er det ikke dyrt at campere her: 15,50 Euro for caravan og 2 personer. De kan godt finde på at tage 10 Euro



overpris, hvis der er festival i byen. Det skal man bare nægte at betale. Vi slap da også med prislisterne efter indledende protest. Der tales svensk og engelsk i receptionen. Svensk er Ålands officielle sprog. Sauna findes ved badestranden.

Seværdigheder i Mariehamn:

Museumskibet "Pommern". Kl. 9 - 17.

Mariehamnsgalleriet. Möckelöbrinken 11. Gratis kl. 12 - 16.

Ålands Kunstmuseum. Storgatan. kl. 10 - 16.

Gamle og smukke træhuse vest for hovedgaden.

God hjemmeside: www.goaland.net

Campingpladser:

Gröna Uddens Camping
AX-22100 Mariehamn
Åland
Tel. (+358) 18 21121
e-post: gronaudden@aland.net



Det danske campingtæppe



Jolax Tæppet ligger pænt uden brug af pløkker og kan nemt lægges sammen, selv i våd tilstand uden at rådne. Tæppet er utroligt slidstærkt og falmer ikke. Den lave vægt gør det nemt at arbejde med specielt ved rengøringen.

jolax Oplyser nærmeste forhandler på tlf. 9720 9200